

Thema: “Een nieuw schooljaar”

Wij zijn het schooljaar begonnen met het thema: “ **Een nieuw schooljaar.**”

Het schatkist verhaal “een nieuw schooljaar” is aan de kinderen voorgelezen. Binnen dit thema zullen een aantal begrippen centraal staan en worden er diverse taal en rekenspelletjes aangeboden.

Zowel tijdens de kringactiviteiten als de werklessen en het spelen in de hoeken zal dit thema een rol spelen.

De kinderen mogen naar aanleiding van dit thema natuurlijk spullen mee naar school nemen die bij het thema aansluiten. Denk hierbij aan:

Boeken over het thema

Een schoolbord

Krijtjes

Speelgoedschooltjes enz.



Gedurende dit thema zal er een letter centraal staan. We hebben de kinderen de ‘s’ van school aangeboden. De kinderen mogen spullen met deze letter meenemen naar school.

Zelf kunt u thuis de versjes die in deze themabrief zijn opgenomen met uw kind oefenen en/of herhalen. Daarnaast hebben we nog een aantal (voor)lees suggesties voor u opgenomen in deze brief.

### **Samenvatting van het verhaal ‘Een nieuw schooljaar’**

De vakantie is voorbij. Rikkie mag voor het eerst naar school. Hij vindt het een beetje eng. In de kring zit hij naast Vera. Zij vertelt hem wie de andere kinderen zijn. Als ze spelen ziet Vera dat Rikkie wel een erg dikke buik heeft. In de speelzaal wil Rikkie zijn trui niet uittrekken, maar opeens steken er twee pootjes onder de trui uit. Iedereen ziet het. Onder zijn trui zit zijn knuffel Ben. Ben is niet de enige knuffel. De juf laat Pompom de klassenknuffel zien. Als Ben en Pompom meedoen met gym, vindt Rikkie het steeds leuker op school.

## Boeken

- Bezoek van Raai de Kraai, *Rian Visser en Jung-Hee Spetter*
- Naar de kleuterklas, *Nanda Brons*
- Dikke vrienden, *Helma Heine*
- Drie dikke kleine vrienden, *Helma Heine*
- Tommie en lotje, *Jacques Vriens*
- Sam gaat naar school, *Paulette Bourgeois*
- Anna's eerste schooldag, *Tony en Zoë Ross*



## Liedjes en Versjes

Wat wil je later worden  
Vroeg mijn juffrouw op een keer  
Ik zie: het allerliefste word ik  
kleuterklasmeneer  
De juffrouw vond het grappig  
Maar ik zei: 't is niet waar  
Ik hield u voor de gek want,  
Ik word later tovenaar  
Mijn juffrouw vroeg vanmorgen  
Wat ik later worden wou  
Ik zei: het allerliefste word ik  
kleuterklasjuffrouw  
De juffrouw vond dat grappig  
Maar ik zei: 't is niet waar  
Ik hield u voor de gek want,  
Ik word meisjesmetselaar

\*\*\*\*

Een handje  
Een knipoog,  
Een knuffel, een kus,  
Dag juf, dag meester,  
Dag vriendjes,  
Hier ben ik dus

