



Scholen van nu voor mensen van morgen



basisschool  
DE ROEDEL  
Edeseweg 216  
6732 DC Harskamp  
Tel. : 0318 456417  
[www.roedel.nl](http://www.roedel.nl)  
[directie@roedel.nl](mailto:directie@roedel.nl)

# Themabrief

Maandag 13 mei 2013, themabrief 11

De komende periode werken wij aan het Schatkist thema 'Vertel het maar'. Centraal staat het boek : "Het verhaal van eend", geschreven door Harmen van Straaten.



## Samenvatting van het verhaal

Er was eens een eend. Hij woonde op een vlondertje aan de rivier...

Zo begint het verhaal dat Eend op een warme, lome dag gaat schrijven. Op zijn vlondertje aan de rivier. Met een pen die hij ergens heeft gevonden. Pad zal het 's avonds aan alle vrienden voorlezen. Want pad heeft een leesbril...!

Het prentenboek gaat over Eend die een schrijfpen vindt. Hij gaat ermee naar Pad die een leesbril heeft gevonden. Eend 'schrijft' zijn levensverhaal met de pen en Pad leest met zijn leesbril voor aan Eend, Otter en Egel. In werkelijkheid kan Eend niet schrijven en Pad niet lezen, maar wordt het toch een mooi verhaal over vriendschap.

## Cijfers en letters

We bieden de letter 'o' van otter aan en we gaan werken met het getal 11. De kinderen mogen spullen mee nemen met de letter 'o' voor de letterkast en/of het cijfer 11 voor op de cijfertafel.

Deze themabrief staat ook op onze website [www.roedel.nl](http://www.roedel.nl)

## Boekentips

Dikkie Donderkopje wordt groot  
Alle verhalen van Kikker en Pad  
Valentino de Kikker

Giuliano Ferri  
Arnold Lobel  
Hans de Beer

## Woordenschat

Dichtknippen	Het kroos	Inschenken	De verzameling	De zaag
De teil	De medaille	Het gereedschap	Jaloers	Duiken
Meten	Het net	Drijven	De leesbril	De stof
De timmerman	Het pakje	Het publiek	De otter	De pad
De schrijven	De egel	Tellen	Bij elkaar horen	Voorlezen
Groot-klein	De sloot	De vijver	Klappen	De plant
Goud	De hamer	De stapel	Geboren	De bocht

## Liedjes en versjes

De kikkertjes hebben kou gevat.  
Nu zitten ze op een lelieblad  
te drogen in de zon,  
met wollen sjaaltjes om.

Hatsjie, hatsjoe, hatsjie, hatsjoe,  
waar moet dat naar toe?  
Neem eens een hapje eendenkroos  
met een snufje peper.  
Drie maal daags een lepel vol,  
dan ben je zo weer beter.

Het kikker-huppel-clubje  
heeft een schitterend idee.  
Ze willen met z'n allen  
fijn een dagje naar de zee.

Ze huppelen naar Zantvoort,  
vrolijk samen hand in hand.  
Nu liggen ze te bakken  
op hun handdoek op het strand.  
Maar 't kikker-huppel-clubje  
krijgt het daar ontzettend heet.  
Ze puffen en ze zuchten  
en ze baden in het zweet.

Ze roepen: "snel de zee in,  
het wordt hier veel te warm voor ons!"  
Ze rennen naar het water,  
huppel huppel huppel plons!!

Kleurplaat

