



Scholen van nu voor mensen van morgen



basisschool
DE ROEDEL
Edeseweg 216
6732 DC Harskamp
Tel. : 0318 456417
www.roedel.nl
directie@roedel.nl

Themabrief

Maandag 1 september, themabrief 1

Wij starten het schooljaar met thema: “ Een nieuw schooljaar.”

Het schatkist verhaal “een nieuw schooljaar” wordt voorgelezen. Binnen het thema zullen een aantal begrippen centraal staan en worden er diverse taal- en rekenspelletjes aangeboden. Zowel tijdens de kringactiviteiten, de werklessen en het spelen in de hoeken zal het thema een rol spelen.

De kinderen mogen ook nu spullen mee naar school nemen die bij het thema aansluiten. Denk hierbij aan:

- Boeken over het thema
- Een schoolbord
- Krijtjes
- Speelgoedschooltjes enz.

Gedurende dit thema zal er een letter centraal staan. We bieden de kinderen de letter ‘j’ van “juf” en “jaar” aan. De kinderen mogen spullen waarin je deze letter hoort meenemen naar school voor de letterkast. Te denken valt aan jas, jurk, jojo enz. Ook staat er deze periode een cijfer centraal, we beginnen met het cijfer 1.

Zelf kunt u thuis de versjes die in deze themabrief zijn opgenomen met uw kind oefenen en/of herhalen. Daarnaast hebben we nog een aantal (voor)lees suggesties voor u opgenomen in deze brief.

Samenvatting van het verhaal ‘Een nieuw schooljaar’

De vakantie is voorbij. Rikkie mag voor het eerst naar school. Hij vindt het een beetje eng. In de kring zit hij naast Vera. Zij vertelt hem wie de andere kinderen zijn. Als ze spelen ziet Vera dat Rikkie wel een erg dikke buik heeft. In de speelzaal wil Rikkie zijn trui niet uittrekken, maar opeens steken er twee pootjes onder de trui uit. Iedereen ziet het. Onder zijn trui zit zijn knuffel Ben. Ben is niet de enige knuffel. De juf laat Pompom de klassenknuffel zien. Als Ben en Pompom meedoen met gym, vindt Rikkie het steeds leuker op school.

Woordenschat

school	klas	groep	strikken	leerling
samen	opruimen	afspraken	de afspraak	overblijven
pauze	kiezen	taakje	basisschool	buitendeur
de poort	in groepjes van	twee aan twee	speelplaats	in de rij
achter	voor	schoolplein	klaar zetten	op tijd
het balletje	de beker	de hoek	de jarige	De veter
sorteren	de mand	de pan	de trui	Aaien
drogen	meedoen	optillen	de wang	uit kiezen
verstoppertje	weggaan	zwaaien	meebrengen	ophangen
oplossen	Het lokaal	stappen	verdwalen	belangrijk
genoeg	gezond	gisteren	hoe laat?	groot-klein
lang-kort	langzaam-snel	open-gesloten	vandaag	morgen
op schoot	de letter	de lip	de nagel	te voorschijn halen

Boeken

- Bezoek van Raai de Kraai, Rian Visser en Jung-Hee Spetter
- Naar de kleuterklas, Nanda Brons
- Dikke vrienden, Helma Heine
- Drie dikke kleine vrienden, Helma Heine
- Tommie en Lotje, Jacques Vriens
- Sam gaat naar school, Paulette Bourgeois
- Anna's eerste schooldag, Tony en Zoë Ross

website

Op de site <http://deroedel.yurls.net> vindt u bij de groepen 1-2 een selectie van links met informatie en spellen die aansluiten bij de thema's. Deze links zijn geselecteerd door de leerkracht. Het kan zijn dat u via een van de commerciële links wordt uitgenodigd een product te kopen. Dergelijke aanbiedingen staan los van school. De eventuele aanschaf van producten is geheel uw eigen keuze.

Welkom

Imke Ekkels is bijna vier jaar en komt alvast wennen in de kleutergroep. We heten haar van harte welkom.

Liedjes en versjes

<p>juf</p> <p>de jas van juf heeft heel veel zakken juf heeft heel veel kinderen in de klas als alle kinderen kabouters waren paste de klas in juf haar jas</p>	<p>Vandaag is de dag dat ik eindelijk naar school toe mag Ik hang mijn jas bij alle jassen Ik zet mijn tas naast andere tassen Er is een tafel bij het raam met een sticker met mijn naam Ik ga zitten op mijn eigen stoel Hoe denk je dat ik mij voel? Ik voel me groot Ik voel me vier! Eerst kwam ik om te wennen Dat had ik snel gedaan Nu alle kinderen mij kennen.... Wil ik elke dag naar school toe gaan</p>
<p>Kippetje Ukkepuk heeft het altijd druk. Op maandag moet het dweilen. Op dinsdag nageltjes vijlen. Op woensdag wormpjes bakken. Op donderdag houtjes hakken. Op vrijdag kippenpap roeren. Op zaterdag kuikentjes voeren. Alleen op zondag heeft het vrij, dan legt het een gespikkeld ei!</p>	<p>Een handje een knipoog, een knuffel, een kus, dag juf, dag meester, dag vriendjes. Hier ben ik dus</p>

Kleurplaat

